

Het beste van Bill

*Beschouwingen over
geloof, angst, eerlijkheid,
nederigheiden liefde*

*plus Bills klassieke
essay over anonimiteit*

Te verkrijgen bij:
Algemeen Dienstbureau (ADB)
Grote Steenweg 149
2600 Antwerpen-Berchem
Tel. 03 239 14 15
www.aavlaanderen.org
Verantwoordelijke uitgever:
De heer Kristiaan ROTTHIER
Voorzitter VZW Aldinea-Bel
Grote Steenweg 149, 2600 Berchem
Nederlandse vertaling, eerste uitgave: 2009
D/2015/4324/04

Copyright © 1955, 1990 The AA Grapevine Inc. PO Box 1980, Grand Central Station, New York, NY 10-163-1980; all rights reserved. No part of this work may be duplicated in any form in any language without the written permission of the publishers.

Copyright © 2009 The AA Grapevine Inc. PO Box 1980, Grand Central Station, New York, NY 10-163-1980; alle rechten voorbehouden. Vertaald uit het Engels en ontworpen met toestemming van The AA Grapevine Inc. Het copyright van de Engelse versie van deze uitgave is eveneens eigendom van The AA Grapevine, New York. Niets ervan mag worden veeveelvoudigd onder welke vorm dan ook of in om het even welke taal zonder schriftelijke toestemming van de uitgevers.

Inhoud

Omschrijving van AA	vii
Sereniteitsgebed	viii
Voorwoord	x

Geloof	1
Angst	13
Eerlijkheid	27
Nederigheid	43
Liefde	59
Anonimiteit	67
Over Bill W.	92
De Twaalf Stappen	94
De Twaalf Tradities	96
Gebed van Sint-Franciscus	99

Over Bill W.

Bill W. werd geboren in East Dorset, Vermont, op 26 november 1895. Samen met Dr. Bob S. uit Akron, Ohio, was hij medestichter van Anonieme Alcoholisten in 1935. Tijdens een opname tengevolge van zijn alcoholisme, ervoer hij een diepgaande spirituele transformatie die zijn leven veranderde en een bron van inspiratie was voor veel van de principes van onze AA-beweging.

Bill W. erkende dat het herhaaldelijk verlangen om te drinken verdween, wanneer de ene alcoholist met een andere alcoholist samenwerkte. Dit begrip werd een basisprincipe van de nieuwe vereniging. Daarbij, Bill bevorderde de gedachte dat alcoholisme een ziekte is die gestabiliseerd, doch niet genezen kan worden. Beïnvloed door dit AA-concept, heromschreef de Amerikaanse Medische Vereniging alcoholisme later als een ziekte, niet een gebrek aan wilskracht.

De basistekst van het boek *“Anonieme Alcoholisten”* werd grotendeels geschreven door

Bill W. in samenwerking met enkele andere AA'ers van het eerste uur. Sinds de eerste publicatie in 1939 werden van het Big Book, zoals het wordt genoemd, reeds meer dan 22 miljoen exemplaren verkocht en werd het in meer dan 40 talen vertaald. Het boek omvat het revolutionaire Twaalf Stappen herstelprogramma, welke ook door andere doelgroepen gebruikt wordt als herstelprogramma.

In de Twaalf Tradities, welke eerst in de Grapevine ontwikkeld werden en verschenen, ontwierp Bill een duurzame blauwdruk voor de eenheid in AA, verenigd in de unieke principes van anonimiteit, voorzien in eigen behoeften, lidmaatschap en afstand nemen van verwantschap.

Naast zijn vele geschriften wijdde Bill zich ook aan het ontwikkelen van een duurzame dienstenstructuur voor de Anonieme Alcoholisten. In juni 1999 vernoemde *Time Magazine*, Bill W. als een van de honderd invloedrijkste personen van de twintigste eeuw.

Hij stierf op 24 januari 1971.

Bill W. was medestichter van 'Anonieme Alcoholisten' en werd "de grootste sociale architect van vorige eeuw" genoemd door Aldous Huxley (auteur van o.a. *Brave New World*). Deze essays, die hij oorspronkelijk schreef voor het AA-magazine *Grapevine*, behandelen de spirituele principes die miljoenen mensen hielpen om te herstellen van alcoholisme en die het leven verrijkten van talloze anderen over de hele wereld.

